



Η διοίκηση Βοσκόπουλου θέλει να βάλει τέλος στα δωρεάν προγράμματα του Πολιτιστικού Κέντρου

Η δημοτική αρχή με εισήγησή της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Παρασκευή 25/9/2020) επιχειρεί **ναβάλει τέλος στη δωρεάν πρόσβαση στα Προγράμματα του Πολιτιστικού Κέντρου, θεσπίζοντας ετήσια εγγραφή 20€για κάθε δραστηριότητα** του Πολιτιστικού Κέντρου και επιπλέον 20€ **μηνιαία συνδρομή για τα νέα προγράμματα που εισάγονται!**

Οι μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, που οδηγούν σε πολυπληθή τμήματα και, η έλλειψη του απαιτούμενου προσωπικού στην καθαριότητα και την γραμματειακή υποστήριξη που δημιουργούν αντικειμενικές δυσκολίες, η χρόνια υποχρηματοδότηση των δήμων που δεν επιτρέπει την ουσιαστική αναβάθμιση των χώρων και του εξοπλισμού κτλ. απαντιούνται κατά την δημοτική αρχή με δίδακτρα, δηλαδή με **συρρίκνωση των υπηρεσιών**, αφού θα παρέχονται μόνο σε όσους αντέχουν οικονομικά!

Από την άλλη, η δημοτική αρχή του κου Βοσκόπουλου, επιχειρεί να ντύσει την απόφασή της, με το πολύ παλιό και αντιδραστικό επιχείρημα **«όποιος πληρώνει σέβεται περισσότερο αυτό που λαμβάνει»**. Λες και τα λεφτά στα ταμεία του δήμου δεν είναι και αυτά δικά μας λεφτά! Λες και έγινε καλύτερη η δημόσια Υγεία με το αντίτιμο, η καθαριότητα των δήμων με τα δημοτικά τέλη κ.ο.κ. Ρίχνει μάλιστα την ευθύνη στους δημότες (γονιούς-μαθητές) οι οποίοι –όπως λέει- δεν σέβονται τον χώρο για τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην λειτουργία του Κέντρου. Φαίνεται πόσο λίγα γνωρίζει για την προσφορά και την αγάπη των δημοτών για το Πολιτιστικό Κέντρο.

Δυστυχώς με την λογική ό,τι είναι ακριβό είναι και καλό, **υποτιμάται το έργο που χρόνια τώρα παρέχει το Πολιτιστικό Κέντρο χάρη στο προσωπικό του, το οποίο πέρα από τα μαθήματα στο Κέντρο υποστήριξε τις δημοτικές εκδηλώσεις, το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών και τα καλοκαιρινά καμπ.**

Η πρόθεση αυτή της Δημοτικής Αρχής δεν είναι μόνο βαθιά αντιδραστική αφού στοχεύει στην **αποτροπή των πιο φτωχών λαϊκών οικογενειών από μια (έως σήμερα) παροχή του Δήμου σε όλους, αλλά και ξένη με το χαρακτήρα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου μας**. Από την ίδρυση του στο Πολιτιστικό Κέντρο παρά τις τεράστιες δυσκολίες, εξασφαλιζόταν η αισθητική αγωγή σε όλους τους δημότες χωρίς διακρίσεις. Έτσι πρόσφερε διέξοδο και κοινωνικοποίηση σε κρίσιμες εποχές για χιλιάδες παιδιά και ενήλικες. Αυτή η μαζικότητα δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για πολύ αξιόλογες παραστάσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ κ.ά. Ειδικότερα, γενιές νέων παιδιών της Καισαριανής έμαθαν την Τέχνη και τον Πολιτισμό, ανίχνευσαν τα ταλέντα τους, πειραματίστηκαν και καταστάλαξαν στα ενδιαφέροντά τους, χωρίς να χρειάζεται οι γονείς να βάζουν στο ζύγι τις πολιτιστικές δραστηριότητες, με όλες τις άλλες που κοστίζουν αδρά.

Η δημοτική αρχή όπως φαίνεται θα χαρατσώνει με κάθε ευκαιρία τους δημότες της, επεκτείνοντας την ανταποδοτικότητα που είναι κεντρική πολιτική άποψη όλων των μέχρι τώρα «αναδιαρθρώσεων» στην τοπική διοίκηση. Βρίσκεται στην "αντίπερα όχθη" από τις αγωνίες και τα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών της πόλης μας, που ήδη καλούνται να "πληρώσουν το μάρμαρο" της νέας οικονομικής κρίσης.

Η απαράδεκτη αυτή απόφαση για επιβολή αντιτίμου στις δραστηριότητες του Πολιτιστικού Κέντρου θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και η Λαϊκή Συσπείρωση θα καταθέσει πρόταση για να τη μη έγκρισή της.