

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Η εναντίωση του κτηνιατρικού κόσμου στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, όπως αυτό παρουσιάστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, είναι καθολική και αφορά τόσο το γενικότερο πνεύμα του νόμου, όσο και ειδικότερα επιμέρους στοιχεία του.

Εκτιμούμε ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι προϊόν υπόγειων συζητήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης, ορισμένων φιλοζωικών οργανώσεων και οργανωμένων συμφερόντων, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη νομική κατοχύρωση της πρόσβασης τους στα κονδύλια του προγράμματος “Αργός” και στα αντίστοιχα κονδύλια των δήμων. Ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του νομοσχεδίου Τσιρώνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Κύριο στοιχείο του νόμου είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και της διαχείρισης των κονδυλίων σε ΜΚΟ και ΝΠΙΔ.

Στοιχείο κοινό ούτως ή άλλως αντίστοιχα και σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής, όπως το μεταναστευτικό, η διαχείριση της ακραίας φτώχειας, κοινωνικά προγράμματα κ.ά.

Δίπλα σε αυτό τον στόχο, υιοθετούνται συνακόλουθα και δεκάδες άλλες διατάξεις που είναι ήσσονος σημασίας μπροστά στο κύριο ζήτημα, οι οποίες όμως βρίθουν

αντιεπιστημονικότητας, έρχονται σε σύγκρουση με την διεθνή πρακτική, την ιατρική δεοντολογία και την κοινή λογική!!! Η μέχρι τώρα διαδικασία που υιοθετήθηκε από το υπουργείο χαρακτηρίζεται από την **απαξίωση του κτηνιατρικού κόσμου** όπως αυτός εκφράζεται από τους φορείς του στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Επιγραμματικά το σχέδιο νόμου μας βρίσκει κάθετα αντίθετους ιδιαίτερα στα παρακάτω ζητήματα:

- 1. Την εμπλοκή ΝΠΙΔ και ΜΚΟ** στην δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με τους δήμους για την ανάληψη των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων.
 - 2. Τη δυνατότητα πρόσβασης ΝΠΙΔ και ΜΚΟ στην διαχείριση** της ενιαίας πανελλαδικής πλατφόρμας υιοθεσιών. Παρότι η ίδρυση ενιαίας πανελλαδικά πλατφόρμας για τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων χαιρετίστηκε σαν ενδιαφέρουσα πρόταση απ' τον κτηνιατρικό κόσμο, η ρητή αναφορά του σχεδίου νόμου στην δυνατότητα ιδιωτών και ΜΚΟ να παρεμβαίνουν και να αναλαμβάνουν την διαχείριση των υιοθεσιών, ακυρώνει τον προοδευτικό χαρακτήρα της διάταξης και διαιωνίζει τις νοσηρές καταστάσεις που ζούμε χρόνια τώρα, με τα παραμάγαζα «εμπορίας» παρατημένων και κακοποιημένων ζώων στο διαδίκτυο και κυρίως σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
 - 3. Την καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της στείρωσης των σκύλων, μέτρο που δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση ως μέσο για τον έλεγχο** των αδέσποτων, μιας και αφορά **δεσποζόμενα** ζώα. Καμία σοβαρή μελέτη πάνω στην αιτία της αύξησης των αδέσποτων, δεν αναφέρει τις γέννες δεσποζόμενων ζώων ως βασικό πυλώνα. Πρόκειται για μέτρο αντιεπιστημονικό, ιδιαίτερα μέσω του καθολικού χαρακτήρα του, χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, είδους ζώου, περιβάλλοντος διαβίωσης και εν τέλει χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και ο δυναμικός χαρακτήρας τους, στην πορεία των χρόνων.
 - 4. Τη θέσπιση ηλεκτρονικού βιβλιαρίου με παράλληλη κατάργηση του μέχρι τώρα “φυσικού” βιβλιαρίου.** Η υποχρεωτική καταγραφή σε αυτό όλων των κτηνιατρικών πράξεων είναι **πρακτικά ανέφικτη** και ιδιαίτερα επιβαρυντική για την τεράστια πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων κτηνιάτρων της χώρας. **Δεν εξυπηρετεί καμία ιατρική σκοπιμότητα** και η υποχρεωτικότητά του γεννά ερωτήματα.
- Η υποχρεωτική καταγραφή πρέπει να αφορά τους αντιλυσσικούς εμβολιασμούς, την καταγραφή της διάγνωσης και της εξέλιξης ζωοανθρωπονόσων και των ευθανασιών.**

5. Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ στο υπουργείο Εσωτερικών, διασπώντας τον κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό, ιδιαίτερα στον έλεγχο των ζωοανθρωπονόσων, χωρίς την μέριμνα για δημιουργία κτηνιατρικής διεύθυνσης, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους δήμους και στο υπουργείο.

6. Ενώ περιλαμβάνει ένα εξαντλητικό ποινολόγιο προς σωφρονισμό των Κηδεμόνων ζώων, δεν περιγράφει ως πράξη κακοποίησης τη χορήγηση φαρμάκων και θεραπειών χωρίς κτηνιατρική επίβλεψη και συνταγή καθώς και την κτηνιατρική πράξη από μη κτηνιάτρους.

Στον αντίποδα του σ|ν, αποτελεί ακόμα ζητούμενο η επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ή διαδημοτικών κτηνιατρείων και καταφυγίων με πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων , νοσηλευτών, ζωοκόμων, διοικητικού προσωπικού, με λειτουργία κλινικής σε βάρδιες .

Σε αυτά θα πρέπει να περιθάλπονται υποχρεωτικά όλα τα αδέσποτα ζώα, ενώ πρόσβαση θα μπορούν να έχουν με τα ζώα τους και οι πολίτες που ανήκουν στα μητρώα των κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας των οικείων δήμων.

Η λειτουργία των δημοτικών κτηνιατρείων δεν θα πρέπει να είναι σε ανταποδοτική βάση. Μόνον έτσι και σε μόνιμη βάση θα λυθεί σε όφελος των ζώων, των δημοτών και της οικονομικής διαφάνειας, το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.