

Φίλες και φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση - συναυλία αλληλεγγύης στον πολύπαθο και ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, που διοργανώνουν οι Κ.Ο. του ΚΚΕ.

Μεταφέρω τη φωνή χιλιάδων εκπαιδευτικών και μαθητών, που με τις δράσεις τους, μέσα κι έξω από τα σχολεία, έχουν δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, με κεντρικό σύνθημα

«Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».

Το Μάη του 2018, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς από το 1^ο Λύκειο της Καισαριανής, φυτέψαμε το σύμβολό της ειρήνης, την ελιά, στην αυλή της παλαιστινιακής πρεσβείας και εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στη Ιδχρονη, τότε, παλαιστίνια μαθήτρια, Άχεντ Ταμίμι που είχε συλληφθεί από τις δυνάμεις κατοχής του Ισραήλ και έμεινε φυλακισμένη 8 μήνες. Η αγωνίστρια Άχεντ Ταμίμι συνελήφθη ξανά, πριν λίγες μέρες, στις 5 Νοέμβρη, ως ύποπτη για τρομοκρατία, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στα 50χρονα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στο ίδιο σχολείο της Καισαριανής, η Διευθύντρια, με ωμή παρέμβαση στο περιεχόμενο της εκδήλωσης για τη 17^η Νοέμβρη, λογόκρινε το τραγούδι των Υπεραστικών για την Παλαιστίνη. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αντιδράσαμε, δεν δεχτήκαμε την αυταρχική παρέμβαση, δεν δεχτήκαμε τη λογοκρισία, με αποτέλεσμα να προβληθεί τελικά ένα ντοκιμαντέρ και η εκδήλωση να πάρει μουσειακή μορφή και όχι το περιεχόμενο που της αξίζει, για να συνδεθούν τα μηνύματα των λαϊκών αγώνων του τότε, με το σήμερα.

Δεν είναι τυχαία ή συγκυριακή, ούτε και η μοναδική στα σχολεία, η αυταρχική στάση της Διευθύντριας στην Καισαριανή, που λειτούργησε ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, για να επιβάλλει τη σιωπή, το φόβο και την υποταγή. Ήρθε αμέσως μετά τις ανιστόρητες και επικίνδυνες δηλώσεις του υπουργού Παιδείας, που χαρακτήρισε τους εκπαιδευτικούς ως αντισημίτες, επειδή η Ομοσπονδία, η ΟΛΜΕ, πήρε απόφαση για δράσεις αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης. Σύμφωνα με τον υπουργό ο εκπαιδευτικός δεν έχει το δικαίωμα να διαφωνεί με την κυβέρνηση, δεν έχει το δικαίωμα να συζητά με τους μαθητές μέσα στην τάξη γιατί τους ποδηγετεί, δεν έχει το δικαίωμα να ξεχωρίζει τους θύτες και τα θύματα σε ιστορικά γεγονότα. Κι εδώ βέβαια χωράει το σύνθημα μας: «Δάσκαλος σκυφτός, αμόρφωτος λαός». Αυτός είναι ο στόχος τους. Στοχεύουν το αύριο, χτυπάνε το σήμερα.

Φίλοι και φίλες,

Είναι χρέος του εκπαιδευτικού, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως παιδαγωγός, να μιλήσει στους μαθητές, να τους δείξει τον τρόπο για να αναζητήσουν την αλήθεια, να τους μάθει να ψάχνουν το “γιατί”

Είναι χρέος του εκπαιδευτικού, βαδίζοντας πάνω στους στίχους του Τάσου Λειβαδίτη, στο ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος», να αναδείξει το διαχρονικό έγκλημα που συντελείται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό, από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και την εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης.

- Από τα 26.000 Km² το 1948, έχουν μείνει μόνο τα 6.000 Km² για 5.5 εκατ. Παλαιστίνιους, λόγω της κατάληψης των εδαφών. 2,1 εκατ. ζουν σε 370 Km², στη Γάζα
- Τα τελευταία 15 χρόνια 150.000 νεκροί και τραυματίες, 33.000 παιδιά. Από τις 7 Οκτώβρη περισσότεροι από 15.000 νεκροί, 4.000 γυναίκες, 6.500 παιδιά, 40.000 τραυματισμένοι.
- 6 εκατομμύρια είναι οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες
- 5.000 φυλακισμένοι μόνο στους 4 πρώτους μήνες του 2023, ανάμεσα τους και παιδιά
- Αποκλεισμός από νερό και ρεύμα, περιορισμοί μετακίνησης.

Αυτό το **υμπεριαλιστικό έγκλημα**, το 2014 το ονόμαζαν, στην ΕΕ, δυσανάλογη πράξη και σήμερα το χαρακτηρίζουν **αυτοάμυνα**, που πρέπει όμως να ασκείται με ψυχραιμία.

Φίλες και φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι.

Εμείς οι δάσκαλοι έχουμε φωτεινά παραδείγματα για να ακολουθήσουμε. Ο Δημήτρης Γληνός, η Ρόζα Ιμβριώτη, ο Μιχάλης Παπαμαύρος και πολλοί άλλοι φωτισμένοι παιδαγωγοί και αγωνιστές εκπαιδευτικοί, μας έδειξαν το δρόμο με τη ζωή και τη στάση τους και μάλιστα σε πιο δύσκολες εποχές. Πατώντας στα χνάρια τους, μπορούμε να διαπαιδαγωγήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, να βαδίζουν με ψηλά το κεφάλι, να μην σηκώνουν τ' άδικο.

Δυναμώνουμε τη φωνή μας, την ενώνουμε με τις φωνές απ' όλα τα μέρη της γης, για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, για να σταματήσει η κατοχή και οι θηριωδίες της πολεμικής μηχανής του Ισραήλ, για να ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Για να ζήσουν οι δύο λαοί, της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, με ειρήνη, φιλία και αλληλεγγύη.

Φωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη:

ΛΕΦΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!